

4. עוֹדְרִים

אורלי בינדר – עמוס ברזל

עוֹדְרִים ועוֹדְרִים
עוֹדְרִים ועוֹצְרִים.
עוֹדְרִים ועוֹדְרִים
עוֹדְרִים ויוצרים.

גינה לתפארת
גינה של ירקות,
גינה נהדרת
עם עגבניות מתוקות.
עוֹדְרִים, עוֹדְרִים.....

ערוגת פלפל אדום
וחסה ובצל,
מלפפון ירוק
שיצמחו אל על.

ערוגה של כרוב סגול
נוסיפה גם חציל
בסוף נאכל יחדיו
סלט בלתי רגיל.

עוֹדְרִים ועוֹדְרִים
עוֹדְרִים ועוֹצְרִים
עוֹדְרִים ועוֹדְרִים
גינה יפה יוצרים

5. הגנן הקטן

שמואל בס – עמוס ברזל

עֲרוּגָה קֶטְנָה לִי, מְשִׁיבָה לִי קֶטָן,
אֶקוּם וְיִצְאֵתִי עִם בְּקָר לָגֵן.

נוֹצֵץ הוּא בְּשִׁמְשׁ, עוֹמֵד וּמְחַכֶּה:
מִתִּי כְּבֵר יְבוֹא הַגֵּן הַמְשֻׁקָּה?

6. נמלה – אורלי בינדר

נמלה קטנה, קטנה,
הולכת בגינה,
עולה הגבעול
נופלת על החול.

מתגלגלת, מתגלגלת,
מתגלגלת, מתגלגלת,
במחילה היא נעלמת.

היכן את נמלה?
צאי מהמחילה.
היכן את נמלה?
הנה היא מופיעה.
נמלה קטנה, קטנה.....

היכן את נמלה?
אולי היא נרדמה.

גינה לי – לוי קיפניס – דוד מערבי

גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה!
כל צמח בה צומח
כל פרח בה פורח!
גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה!

גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה!
ציפור בה מצפצפת,
דבורה בה מיץ אוספת,
גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה!

גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה!
אצא לי בה לשוח,
אשב לי בה לנוח
גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה!

3. תנו לגדול בשקט

אבנר קנר/יואל לרנר - אבנר קנר/יואל לרנר

אפונה וגזר ישבו במקרר
ויחד עם בטטה התחילו לקטר:
"קר לי ברגליים, תדליק ת'מנורה בקיר,
כי חושך מצרים, אז בואו נשיר.

תנו לגדול בשקט בערוגה בכפר.
שם תזרח השמש גם מחר.
תנו לגדול בשקט, בלי לקפוא מקור,
רק קצת זבל, מים וגם אור.

אפונה וגזר, ישבו בתוך מחבת,
ויחד עם בטטה רצו להיות לבד.
אך שוד ושבר, מישהו גפרור מדליק
ושמן מכל עבר, זה לא מצחיק!
תנו לגדול בשקט...

3. בגינה - מיכל חזון – נורית הירש

נשתול נחפור
נגזום ונעדור
בכל עונה
נשמור על הגינה.

והגינה תפרח העץ יגדל יצמח
ובצילו נשב ונשחק.

ניקח מזלף
ומים נטפטף,
גם לגרף
בין השבילים זה כ"ף.
והגינה תפרח...

בסתיו עלים
לאט, לאט נושרים
ובאביב

הכול יפרח סביב.
והגינה תפרח.

7. בערוגת הגינה

ח.ג. ביאליק – מנשה רבינא
בערוגת הגינה מסביב לחבית
עמדו לרקד כרוב עם כרובית
לה לה לה , לה לה לה ,
עמדו לרקד כרוב עם כרובית.

זאת הסלק ראה והנה גם הוא בא
איתו עגבנית והשמחה רבה
לה לה לה , לה לה לה ,
איתו עגבנית והשמחה רבה .

רק הפול המסכן עמד לו בצד
הוא נשען על מקלו לא נע ולא נד
איך אוכל לשמוח איך אוכל לרקוד
ותרמילי כולם, כולם ריקים עוד ?

8. הדחליל - לוי קפניס - עמוס ברזל

אָנִי דְחָלִיל, שׁוֹמֵר הַגֶּן,
לֹא אָנוּם וְלֹא אִישׁוֹן.
אָנִי דְחָלִיל, שׁוֹמֵר הַגֶּן,
לֹא אָנוּם וְלֹא אִישׁוֹן.

בְּלִילָה קָר, בְּיוֹם לִי חָם,
רֵאשִׁי – עֲצִיץ, עֵינַי – פָּחֵם.
רְגְלִי – מְקַל, יָדַי – עֲנָף,
בְּרַח מְפָה, צְפוּר כֶּנֶף!

9. ירקות בגינה שלנו – עמוס ברזל

בגינה שלנו צומחת עגבנייה,
עגבנייה בצבע אדום.
בגינה שלנו צומחת מלפפון
מלפפון בצבע ירוק.

בגינה שלנו, בגינה שלנו,
צומחים הרבה ירקות.
בגינה שלנו, בגינה שלנו,
איזה כיף להיות.

בגינה שלנו צומח הבצל
בצל בצבע סגול.
בגינה שלנו צומח גזר
גזר בצבע כתום.

בגינה שלנו, בגינה שלנו,
צומחים הרבה ירקות.
בגינה שלנו, בגינה שלנו,
איזה כיף להיות.

10. הגינה שלנו

לא ידוע/עמוס ברזל – עמוס ברזל

בגינה יום יום עבדנו,
ערוגות יפה סידרנו,
עליהן פיזרנו זבל
וניישר אותם בחבל.
גשם עז ירד יומיים,
ערוגות השקה הוא מים,
והנה צנונית הופיעה
ניצנים, עלים הוציאה.

על הגינה שלנו אחנו שומרים,
את הגינה שלנו מעבדים.
את הגינה שלנו אנחנו משקים
שיגדלו בה הצמחים.

ירקות בגינה שתלנו,
לכל ירק שלט סידרנו,
בקיץ אותם השקנו
וכל גומא הפרנו.
ובחורף גשם משמים,
ערוגות השקה הוא מים,
והנה עגבנייה, מלפפון
ירקות צמחו המון.

על הגינה שלנו...

11. עציץ פרחים

ח.ג. ביאליק – עמוס ברזל

מן החלון
פרח עציץ
כל היום
הגנה יציץ .

כל חבריו -
שם בגן ,
הוא לבדו
עומד כאן .

12. עץ מופלא

אנדה עמיר – עמוס ברזל

עץ בגן שלי גדל
מעצים מופלא:
מדי ליל עליו קופל
כמו לתפילה.

כל עלה - כמו שתי כפות
כל היום פתוחות,
את השמש מברכות,
אל האור שטוחות.
עץ בגן שלי גדל...

אך עם לילה העלים
כפיהם קופלים.
חרש, חרש לוחשים
כמו מתפללים.

13. הפרח לפרפר

ח.ג. ביאליק – נחום נרדי

פרפר, פרפר, פרח חי ,
רד נא מהר, שב עלי .
רד נא מהר, מצה ומצה ,
ומכוסי טל שתה .

פרפר, פרח חי ,
רד נא מהר, [שב] עלי.

תפור מצבעי לך מעיל ,
כתונת פסים, כנפי גיל .
שנינו פרחים - אח ואח ,
פירחך לי ופירחי לך.

14. אדמה – שר: איילי ארעקי הכהן

אהוד מנור – יאיר קלינגר

אדמה, אני קשובה לקולך,
אדמה, תמיד ולאן שאלך,
אדמה, השביל בו אפסע הוא שבילך,
אמא אדמה.

אדמה, רגלי מהלכות יחפות,
אדמה, פנייך חמות ועוטפות,
אדמה, עיניים חומות בי צופות
אמא אדמה.

הן באתי ממך, מחיקך, אדמה,
ואת עתידה לשכך – אדמה,
את כל כאבי, את לילותיי, את ימי,
עולם ומלואו לך מודה - אדמה
ואנו עצי השדה - אדמה
ממך ואלייך אם כל חי, אמצני .

אדמה - נותנת פריה לכולם,
אדמה - טובה ותמימה לעולם,
אדמה - למדי נא את בנך האדם,
אמא אדמה.

15. הדרים – טעים מאוד

עמוס ברזל

תפוזים אשכוליות מנדרינות –
טעים מאוד,
קלמנטינות לימונים פומליות –
טעים מאוד
ויטמינים יש בפנים
גם בריא וגם טעים,
הדרים - טעים מאוד.

16. פרי הדר

אסנת אדם – עמוס ברזל

בפרדס צומחים עצים,
עליהם ירקרקים,
ירוקים כל השנה
לא נושרים בשום עונה.

פרי הדר חמוץ מתוק,
צהוב, כתום וגם ירוק.

לימונים חמצמצים,
תפוזים כה מתוקים,
בכל פרי פלחים, פלחים,
מלאים במיץ טעים.

פרי הדר חמוץ מתוק...

17. איזה צבעים וטעמים

עמוס ברזל

איזה צבעים יש לפרי הדר?
איזה צבעים יש לפרי הדר?
איזה צבעים יש לפרי הדר?
איזה צבעים יש?

תפוז – תפוז כתום,
קלמנטינה – קלמנטינה כתומה
אשכולית - אשכולית צהובה,
לימון – ירקרק וצהוב.

איזה טעמים יש לפרי הדר?
איזה טעמים יש לפרי הדר?
איזה טעמים יש לפרי הדר?
איזה טעמים יש?

תפוז – תפוז מתוק,
קלמנטינה – קלמנטינה מתוקה,
אשכולית - מתוקה וחמוצה,
לימון – לימון חמוץ.

כמה בריא לאכול לפרי הדר?
הפרי בריא וטוב.
כמה בריא לאכול לפרי הדר?
אכלו אותו לרב.

18. מעגל פרות הדר – שרה: יעל יוסף

אורלי בינדר - עמוס ברזל

במעגל רוקדים
פרות הדר רבים,
אשכוליות ולימונים
קלמנטינות, תפוזים.

בצהוב /// גם כתום ///
הפרדס חוגג היום,
כתום /// וצהוב ///
פרי הדר טעים וטוב.

במעגל רוקדים
סיבוב מסתובבים
קפיצה קטנה קופצים
וכפיים מוחאים.

בצהוב /// גם כתום ///...

19. סלסלת פרות - אורלי בינדר - עמוס ברזל

יש לי סלסלה

מי יביא לי פרי הדר?

מתוק טעים ונהדר.

מי הביא תפוז כתום?

שם בסלסלה

יש תפוז ומתחילים לשיר התחלה.

מי הביא אשכולית?

צהובה לסלסלה

יש תפוז, יש אשכולית,

נשיר מהתחלה.

יש לי סלסלה...

מי הביא קלמנטינה?

שם בסלסלה,

יש תפוז, יש אשכולית, יש קלמנטינה,

נשיר מהתחלה.

יש לי סלסלה...

מי הביא לימון צהוב?

שם בסלסלה,

יש תפוז, יש אשכולית, יש קלמנטינה, יש לימון

הסלסלה כבר מלאה.

20. לימון לימונדה - אסנת אדם - עמוס ברזל

בבוקר יום של חורף יצאתי לפרדס,

לימון טרי חיפשתי לקטוף לי מן העץ.

לימון, לימון, לימון לימונדה

תוסיפו קצת סוכר וקצת נענע.

על עץ לימון גבוהה ראיתי לימונים,

בוא וקטוף אותנו אנחנו כבר בשלים.

לימון, לימון, לימון לימונדה...

למעלה חיש טיפסתי קטפתי ת'לימון,

במסחטה סחטתי יצא לי מיץ המון.

לימון, לימון, לימון לימונדה,

תוסיפו קצת סוכר וקצת נענע.

21. ריקוד התפוזינה והקלמנטינה

אורלי בינדר

תפו, תפו, תפו, תפוזינה,

רצתה לרקוד, רצתה לרקוד עם קלמנטינה.

בואי נא אמרה לה בואי ושמעי נא

נסתובבה שמאלה, שמאלה וימינה.

כך רקדו, רקדו השתיים

עוד סיבוב ומחאו כפיים.

22. פרות הדר {גילגולים} - אורלי בינדר

אנחנו קלמנטינות קטנות ועגולות,

כתום יפה צבעינו והופ מתגלגלות.

גלגול לצד אחד, גיל גילגול לצד שני,

גיל גילגול גיל גילגול, גם אתה וגם אני.

אנחנו תפוזים עגלגלים ולא רזים,

כתום יפה צבעינו הופ מתגלגלים.

גלגול לצד אחד, גיל גילגול לצד שני,

גיל גילגול גיל גילגול, גם אתה וגם אני.

אנו אשכוליות שמנמנות עגלגלות

צהובות אנו כשמש לאט מתגלגלות.

גלגול לצד אחד, גיל גילגול לצד שני,

גיל גילגול גיל גילגול, גם אתה וגם אני.

23. טיול בפרדס - אורלי בינדר

נלך לטייל בפרדס, כך נצעד ונחפש,

התפוז על העץ אם יפול אז התפוצץ.

נלך לטייל בפרדס כך נצעד ונחפש

אשכולית על העץ אם תיפול אז תתפוצץ.

נלך לטייל בפרדס כך נצעד ונחפש

הקלמנטינה על העץ אם תיפול אז תתפוצץ.

נלך לטייל בפרדס, כך נצעד ונחפש,

התפוז האשכולית, הקלמנטינה על העץ.

24. מיץ לבריאות - אורלי בינדר

בחנות הירקות, קניתי לי פרות,

תפוזים ולימונים וגם אשכוליות.

אסחט בבית מיץ, מיץ מן הפרות.

אסחט בבית מיץ, ואמלא כוסות.

אשתה את המיץ ואהיה אמיץ,

אשתה את המיץ ואהיה אמיץ,

לבריאות, לבריאות, לבריאות.